

WINE CHAPEL, SIR HARRY WINECHAPEL AGENT 005

Adlig, Britt, Överklassdrönare

SIR HARRY WHITECHAPEL

Reaction: 3 **Defence:** 13 **Toughness:** 2

Pain limit: 11 **Aura:** 5 **Courage:** 5

Strength: 1 **Agility:** 3 **Stealth:** 1

Speed: 1 **Attractiveness:** 3

Boy Speech: 3

Ships: 5

Gambling: 7

Swim: 5

All Perceptive: 3

All Interactive: 10

All Aiming: 3

All Melee: 3

All Medical: 1

Singapore! En underbar stad! Vackert väder, exotiska kvinnor, solsken och goda drinkar. Och det finns faktiskt lite civiliserat folk här också. En ansenlig klick västerlänningar, vissa av lägre klass men en hel del som är här som representanter för sina länder.

På samma vis som Harry Winechapel är där. En brittisk sjöfartsofficer till yrket, även om titeln som sjöbefälhavare (eller vad den nu är) mest har varit hans pappas påhitt. Harry lever hellre för konsten. Konsten är så bekväm, för skapandet får ta tid. Därför nappade han när kronan sökte en kulturattaché i Singapore. En fantastisk möjlighet tyckte Harry och var lite häpen när alla andra också verkade tycka det. Pappa behövde inte muta en enda person.

Fast det visade sig att det fanns några tankar om att man skulle göra något också. Alla var eld och lågor över att Harry var sjöofficer och av någon märklig anledning så försåg de honom med tjänstevapen och ett tresiffrigt nummer (005). De gav honom också väldigt märkliga instruktioner och ett absurt stort spenderkonto, som om de inte trodde att han hade egna pengar att spendera.

Och så som om det var något skamligt så bad de Harry att hålla utkik på de andra mer nobla personerna i Singapore och skvallra. Skvallra är så klart ytterst naturligt om man har den minsta klass. Och skvallret här är precis lika enkelt att uppnå som hemma. Nästan enklare till och med, då Harry har anställt en tjänare som ingen tror kan förstå engelska. Men Harry och Boy (som tjänaren kallas) har en överenskommelse om att Boy låssas att bara prata sitt språk så att han kan hjälpa Harry att hålla reda på alla andra. Det ger att Harry och Boy har en vana att tala ett nonsensspråk med varandra när andra är i närheten och bara tala engelska på tu man hand.

På det viset har dagarna fördrivits med drinkar, golf, lite poker och massa skvaller. Harry har även i uppgift att varje vecka rapportera allt som händer. Enligt sig själv gör han det med bravur, om veckan har varit tråkig så lägger han till lite detaljer. Nu senast så rapporterade han om att han förfört den underbara ryska kvinnan Olga. En lätt överdrift då närmsta han kommit henne är några förstulna blickar och lyckan av att i ett oövakat ögonblick sett lite mer än tänkt av hennes barm. Men en viss sanning finns det då han trängtar efter hennes kropp och hon efter hans. Om det inte var för hennes ytterst irriterande förklade Natasha som följer henne likt en

rysk iller. Obehaglig kvinna, säkert kommunist.

Harry informerade även sina chefer om ett otroligt potentiellt ockult vapen som han sade sig ha lurat av en tysk officer i djungeln under märkliga omständigheter.

Sanningen är att det påstådda vapnet, en liten trälåda, alltid har varit i Harrys ägo. Det är en släktklenod som han ibland tar fram och stoltserar med. Hans anfader kom över den på de sju haven. Om det var som pirat eller som ärevördig kapten i den brittiska flottan tenderar att variera varje gång som Sir Harry berättar om det. Själv minns han inte längre vilket. Mest att den kom till släkten i en faslig sammandrabbning till havs till priset av en Winechapels liv. Så den är typ ovärderlig. Vad som är sant vet Harry inte helt säkert. Locket kärvar

lite, men vad som sagts är att det är någon gammal skeppspryl. Det är historiken bakom som sätter värdet, inte innehållet.

Hur som helst så verkade just rapporten om lådan vara extra intressant då han fick rapport om att genast försöka föra föremålet vidare och en varning om att japanerna också kunde vara ute efter det.

Löjligt, hur skulle japanerna kunna känna till det, Harry lämnar alltid sina rapporter via sin pålitliga tjänare Boy som ser till att det hamnar i rätta händer.



Tjänstepistol **WEBLY BULLDOG**

Cal	Mag	Range	Recoil	Dam	Enc
.450	5	1	6	6	0.5

Lätt att gömma: +3 på search

Ingen extra ammunition, den skaver så i fickorna.

Speltips:

- Var rak i ryggen
- Var artig
- Ta din plats för given

'BOY'

Ädel vilde, Latmask, Vindflöjel

BOY

Reaction: 5 **Defence:** 13 **Toughness:** 6

Pain limit: 13 **Aura:** 1 **Courage:** 1

Strength: 5 **Agility:** 5 **Stealth:** 8

Speed: 7 **Attractiveness:** 5

English: 5

Japanese: 3

Swim: 2

Evaluate: 5

All Perceptive: 7

All Interactive: 3

All Aiming: -5

All Melee: 5

All Medical: 2

Ramatushan hade världens tur den dag som den korkade västerlänningen anlände till Singapore. Västerlänningen ropade till sig honom och pekade på sitt bagage. När Ramatushan frågade vart det skulle bäras på bruten engelska var det på vippen att västerlänningen svimmade av häpnad. Han hade uppfattningen att ingen ickevit i Singapore skulle kunna ett ord engelska och anställde genast Ramatushan som tjänare och namngav honom Boy. Lönen är visserligen blygsam, men å andra sidan låter västerlänningen, Sir Winechapel, Boy sköta ekonomin. Så den verkliga lönen drygas ut väsentligt.

Till det tillkommer också en lön till. Det faller sig nämligen inte bättre än att Sir Winechapel inte är kulturattaché som han utger sig för att vara utan en tvättakta brittisk spion. Och med tiden har Boy

kommit att misstänka att det mesta av Sir Winechapels excentriska drag bara är ett spel. Men att vara tjänare till en spion kommer väldigt lämpligt för Boy som redan innan han kom i Sir Winechapels tjänst agerade som överlöpare och för en ansevärt peng spred all lämplig information vidare till en Överste Ishigawa från den japanska underrättelsetjänsten.

Boys uppdrag för Ishigawa har också underlättats av att Sir Winechapel bland briter sprider myten om att Boy inte förstår ett ord engelska, något som gjort att de utan att tänka sig berättar alla hemligheter framför Boy. Det har självklart gett mycket extra i kassan och nu är Boy redo att lämna Singapore. Speciellt som han vet att japanerna kommer vilken stund som helst. De bestämde sig samma stund som Boy lämnade över informationen om att Sir Winechapel hade kommit över ett kraftigt ockult vapen i form av en ask. En ask som han nu verkat försöka placera över i ryssarnas händer, så förmodligen är den ett väldigt farligt vapen. Även om Boy spridit information till japanerna, tror han inte att de är hans vänner, snarare tvärt om, de har en obehaglig tendens att skjuta överlöpare när de gjort sin nytta.

Boy har förberett den ända flyktplan som japanerna inte förutsett, eller framförallt den som han själv inte spritt till japsen. En luftballong som är i herr Curtis Lambode ägor och som snabbt kan svepa Sir Winechapel och Boy ut ur staden. Helst med den mystiska asken och en hel del packning, speciellt då Boys ansevära förmögenhet som finns packad i två resväskor.

När Boy inte sprider hemligheter försöker han göra så lite som möjligt. Visst går en del tid åt till att faktiskt agera tjänare till Sir Winechapel, men mycket går att

smita undan med ursäkten att ingen får veta att han förstår engelska. Det är en så lyckad bluff att till och med Sir Winechapel själv ibland går på det när de pratar nonsensspråk med varandra.

När han inte jobbar har han ett långtgående projekt att förföra den undersköna Olgas privata livvakt. En vacker och dödlig kvinna som kallas 'den svarta Natasha'. Det har gått långsamt framåt. Först hade de språkbarriären, de kunde visserligen kommunicera via Natashas uppdragsgivare Olga, då Olga pratar flera av de inhemska språken. Men Boy kunde inte säga vad han ville via Olga så han avslöjade snabbt för Natasha att han kunde engelska, även om hon också håller den kunskapen hemlig. Boy har fått göra några avancemang då han skvallrat lite om Sir Winechapel och Natasha är en uppenbara sovjetisk spion. Men hittills så har han inte haft någon framgång.

Fast så fort de har lämnat Singapore har Boy som plan att förföra henne med hjälp av den mindre förmögenhet han byggt upp och för stunden bär med sig i två resväskor fyllda av värdesaker, som guld, diamanter, konstverk och en del dyrbara viner och framförallt stora mängder av Singaporecigarrer. För denna kvinna skulle Boy glatt förråda Sir Winechapel och skulle hon råka vara sann kommunist går det säkert att omvända henne med stora mängder pengar.

Viktigas i alla sammanhang är dock så klart att rädda Boys egna skinn. Det kan vara nog så svårt i ett sånt här läge när alla är på någons sida och ingen är säkert ens allierade. Klart är att japanerna är ytters opålitliga, ryssarna lite halvfuffens, britten egentligen pålitlig men uppenbart inte någon som tänker låta Boy komma undan med alla rikedomar. Länder man borde söka sig till är mer alliansfria som Kanada, Schweiz eller Europa.



Övrigt

- Liten otäck kniv med böjt blad Damage +2
- Lätt att gömma +5 i Search

Speltips:

- Prata nonsensspråk
- Undvik arbete
- Bär på ett par tunga väskor

'DEN SVARTA NATASHA'

Mystisk, Dödlig, Med en svaghet

DEN SVARTA NATASHA

Reaction: 3 **Defence:** 15 **Toughness:** 8

Pain limit: 14 **Aura:** 1 **Courage:** 10

Strength: 3 **Agility:** 7 **Stealth:** 10

Speed: 5 **Attractiveness:** 6

English: 5

Swim: 5

Drugs: 5

Gamble: 5

History: -5

Socialist History: 10

All Perceptive: 5

All Interactive: 1

All Aiming: 5

All Melee: 8

All Vehicle: 1

All Medical: -5

Natascha var blott barnet när revolutionen kom och då hennes föräldrar dött så uppfostrades hon av staten. Hon skolades i unga år att vara den trogna och fulländade soldaten för den sovjetiska överhögheten. Ett dödligt instrument. Hon fick kodnamnet 'Den svarta Natasha' och visade sig vara ett av det mest lovande löfena.

Men hon hade en svaghet, Natasha kunde inte motstå allt som gick fort. Från hästar till snabba bilar. Och även om hon älskade det fick hon aldrig någon talang för det. Efter att hon kraschat åtskilliga vagnar, bilar och motorcyklar fick hon först en placering i Sibirien. Fast efter att där upptäckt och revolutionerat skidor och utförsåkandet så hamnade hon till sist i Singapore.

Hennes täckmantel är att hon är assistent till kulturattachén, en helt värdelös kvinna kallad Madame Olga. Det praktiska är visserligen att denna Olga är oerhört vacker och Natasha kan använda henne som lockbete för män. Och genom att få Olga att visa lite uringning eller lite extra mycket ben så får hon fram de mest spännande kunskaper.

Inte för att Natasha inte själv är vacker, hon kan också om hon önskar fånga lite män i sitt nät. Men det har bara funnits en som hon behövt ordna själv. En man endast känd som Boy som agerar som en brittisk lord Sir Winechapel's gentleman. De flesta tror att Boy inte talar ett ord engelska, men när han uppvaktar Natasha är hans tal så gott som felfritt. Han verkar dessutom vara en typ av man som är redo på det mesta och det kan Natasha beundra.

Undra dock om han är redo för det som sker för stunden. Igår så lyckades Natasha tillfångata en japansk budbärare. Av honom förstod hon att kriget snart skulle rulla igång. Den brittiska lorden Sir Winechapel hade kommit över ett fruktat vapen dolt i en uråldrig låda som japanerna vill ha. Det hade blivit droppen som fått japanerna att bestämma sig för att invadera. Vad Natasha har räknat ut är att Sir Winechapel och lådan han bär på är av högsta prioritet. Han och lådan behövs räddas då de kan vara nyckeln som kan hjälpa Stalin att vinna kriget. Lådan är viktigare men Sir Winechapel är förmodligen den enda levande som vet hur den kan användas. När det gäller flyktvägar ut ur staden så verkade japanerna skrämmande insatta i Singapores försvar, den enda säkra väg ut som Natasha har hittat är en luftballong som ägs av en Curtis Lambode.

Ordern från Moskva är tyvärr också att Olga ska överleva, så Natasha kommer behöva rädda henne ur japanernas klor hur våpig hon än är. Å andra sidan kan hon vara ett lockbete för att få med sig Sir Winechapel. Karl'n är ju en förhatlig tvättäkta kapitalist och lord till råga på allt. Han är en summering av allt som Natasha hatar med västerlandet. Det ända som är värre är Trotskyister. Den förhatliga desertörens anhang.

Natasha har tre saker som kan få henne att tappa kontrollen. Det första är självklart allt som kan gå snabbt och att få känslan av fartvind mot ansiktet. I korta

stunder kan hon helt tappa sig själv i fartens tjusning, även om det ofta snabbt brukar ta stopp. Den andra saken är överklassfasoner, Natasha har inget problem med politruker och folk som fått sin makt av folket, men de som bossar med andra på grund av pengar eller ärvd status kan ge Natasha raseriutbrott, vanligtvis i form av långa haranger med fula ryska ord. Det sista som kan bringa Natasha ur fattning är om någon säger något gott om Trotsky!



Liten pistol

WALTER PPK + LJUDDÄMPARE

Cal	Mag	Range	Recoil	Dam	Enc
7.65	7	2	1	2	3

Lätt att gömma: +5 på Search

– 2 extra magasin.

Speltips:

- Stå helst ett steg bakom till vänster om personer som du pratar med
- Viska hest
- Hota folk med en liten pistol

Den fantastiska skönheten

OLGA SEMJONOVNA

Kommunist, Fåfängd, Beräkande

OLGA SEMJONOVNA

Reaction: 1 **Defence:** 12 **Toughness:** 4

Pain limit: 12 **Aura:** 7 **Courage:** 3

Strength: 2 **Agility:** 5 **Stealth:** 3

Speed: 2 **Attractiveness:** 14

English: 6

Swim: 3

Gamble: 3

History: 7

Local languages: 5

All Perceptive: 3

All Interactive: 8

All Aiming: 1

All Melee: 2

All Medical: 3

Olga Semjonovna var ung när Lenin reste revolutionens fana och tsarens skräckvälde föll. Hon anslöt sig med ett barns iver till den goda saken och marscherade som ung i partiets uniform. Hon hittade sina förtrogna och valde tidigt sida inom partiet, men hon anade även oråd. Det kändes som att Lenin inte alltid skulle finnas och efter honom så väntade en potentiellt uppsplitande strid. Olga visste vilken sida som borde vinna, men när de talade om det så enade de sig om att ha en säkerhet utifall att den andra sidan skulle segra spelet om makten i Moskva.

Därför så placerade Olgas läromästare Trotsky henne som rådgivare åt Stalin och när saker gick snett så kunde hon hjälpa Trotsky att fly. Det skedde ytterst smidigt utan att hon misstänktes. Men hennes bas i Sovjet var skadad. Hon och de andra som såg sig tro på den sanna

kommunismen istället för det proletära skräckvälde som Stalin införde började se sig om efter nya vägar att återvända till makten. I Olgas fall innebar det att bli dubbelagent åt fienden. Med större fara för sitt eget liv började hon ge information till den amerikanska underrättelsetjänsten, med hoppet om att dagen skulle komma då de sanna revolutionärerna åter skulle resa sig.

Med tiden blev dock Moskva lite väl farligt för Olga och hon sökte sig medvetet till ett uppdrag utomlands. Med lite manipulation hamnade hon i Singapore som kulturattaché. En helt påhittad roll där hon ska agera värdelös överklass och skryta om Sovjet och flörta med herrar så att de avslöjar mer än de tänkt sig. Under de förutsättningarna kan hon i lugn och ro tjuvlyssna på diverse samtal och skaffa hemligheter som hon selekterat sprider till Sovjet och USA, allt efter vad som bäst kan gagna hennes sak.

Vid sin sida i Singapore har Olga fått en assistent. En ung agent som inte verkar ha förstått att Olga också tillhör underrättelsetjänsten. Förmodligen för att Olga kallas Olga medan den unga assistenten insisterar på att kallas 'den svarta Natasha'. Det är som om Olga skulle kalla Sir Winechapel för 005. Sir Winechapel ja, Olga har identifierat sin brittiska motsvarighet i honom, en smart herre med huvudet på skaft. Hon har försökt förföra honom, med menande blickar, glimtar av dekoltaget och höviska inviter, men han har bara artigt flörtat tillbaka. Det är nästan att han är så svärfångad att hon blivit intresserad av honom på riktigt.

Lite större framgångar har hon fått från hans assistent Boy som ibland råkar försäga sig då han inte tänker på att Olga talar ett par lokala språk. Boy talar nämligen inte ett ord engelska och med Sir Winechapel talar han en dialekt som inte påminner om något annat i regionen.

Men han kan fortfarande föra ett samtal med Olga och andra i trakten på de mer vanliga språken för regionen. Detta är dock inget som Olga helst skyltar med, det kan ju vara praktiskt att ha en bra kontakt med 005:s betjänt.

Skulle det hetta till ordentligt så kan det vara läge för Olga att byta sida och komma ut som Trotskist och alliera sig med britererna. De är visserligen allierade med Stalin för stunden, men med den kunskap som Olga sitter på om hur Stalin tänker sig blåsa det kapitalistiska väst skulle de nog välkomna henne med öppna armar.

Plus att Olga har lite information från trakten att bjuda ut om det skulle passa britererna. En japansk Herr

Ishigawa har varit lätt att få i säng och alltid sover som en stock. Hans hemligheter har varit lätta att få reda på och det är på så sätt som Olga vet att japanerna tänker invadera idag. Allt för att komma över den ask som Sir Winechapel just lite anspråkslöst erbjudit som insats i ett parti poker. Sir Winechapel har faktiskt nyligen visat asken för Olga, då med en liten berättelse om hur han hade plockat den av en tysk officer som han mött i djungeln, det ursprunget ger den extra status. Men varför satsar han den då i ett pokerparti? Kan det höra ihop med att den japanska underrättelsetjänsten har förstått att asken är ett vapen så fruktat att det i sig själv kan vinna kriget åt dem? Och med andra ord ett vapen som kan återställa makten i Moskva till folket äkta företrädare.



Speltips:

- Flörta
- Proklamera saker
- Nynna på internationalen

CURTIS LAMBODE

Äventyrare, Lögnhals, Tjockis

CURTIS LAMBODE

Reaction: 1 **Defence:** 12 **Toughness:** 6

Pain limit: 13 **Aura:** 5 **Courage:** 10

Strength: 5 **Agility:** 2 **Stealth:** 3

Speed: 1 **Attractiveness:** 2

English: 8

Swim: 5

Gamble: 2

History: 2

Balloon: 10

All Perceptive: 5

All Interactive: 3

All Aiming: 3

All Melee: 3

All Medical: 3

Curtis är ättling till tidiga franska och brittiska pälsjägare, sanna pionjärer. Vilda upptäcktsresande som besegrade naturen med sina bara händer.

Äventyrare, upptäcktsresande och filosof, det är vad Curtis Lambode ser sig själv som. Han har redan slagit Foggs påhittade rekord och färdats jorden runt på 53 dagar istället för det absurt långsamma 80. Nu försöker han slå rekordet med endast luftballong, men har haft lite otur med vädret. Han har fastnat i Singapore då vindarna konstant blåst åt fel håll.

Fast det har inte gått någon nöd åt honom. Han hade bra med resurser och framförallt ett stort förråd av vin i ballongen som han sålt. Sen är det en flaska som förlorats och den kvällen var Curtis Lambode lite väl förfriskad för att spela poker. Han råkade spela ärligt och det är

alltid riskfyllt. Så idag är han fast bestämd på att spela tillbaka den av Sir Winechapel. Men karln har istället för den just lagt upp en värdelös låda på bordet. Fast den sköna Madame Lady Olga verkar intresserad av den och det skulle ju inte göra något att vinna något som man kunde använda för att flörta in sig hos henne med. Sedan Curtis Lambode landade i Singapore har han varit betagen av hennes skönhet.

Olga har gjort antydningar till honom som han inte helt förstått. Hon verkar ha funderat på om han också är kulturattaché och om han kanske hade någon anknytning till USA, men Curtis Lambode är stolt patriotisk kanadensare.

Han är stolt över sitt ursprung som ättling till en lång rad av pälsjägare men berättar vanligtvis inte att lika många av dem var pokerhajar och kvacksalvare. Hans släkt har bluffat och ljugit i årtal.

Ska sanningen fram så har Curtis Lambode egentligen inte alls färdats jorden runt på 53 dagar, men han har givit sig av från Montreal, köpt lite falska souvenirer, rundat staden och återvänt 53 dagar senare. Samma sak med hans bestigande av Himalajas alla toppar, hans storviltsjakt och hans simmande över brittiska kanalen (även om han hade en trevlig badweekend i Kent).

Men han önskar att han hade gjort allt det där. Ibland kan han till och med gå på sina egna lögner. Han har viljan och modet. Det som brukar hindra honom är hans lättja och ibland hans imponerande pondus. Curtis har en förkärlek för livets goda. Inte minst god mat, vilket har format hans kropp. Tanken att äventyra utan en god frukost (eller två) skrämmer honom mer än själva äventyret.

Det enda som är sant med honom är att han kommer från Kanada och att han äger en luftballong. Den senare har han ärligt fuskat sig till i poker i en koloni på Nya Zeeland. Att han hamnade här sedan var ett rent misstag. Men att påstå att han håller på att sätta fartrekord i att åka världen runt i luftballong är en historia god som någon. Det får också folk att tro att han kan styra eländet. Helst skulle han nog snart byta bort den till valfri annan transport härifrån. Utifall att det inte skulle ske så har Curtis fyllt ballongen med god mat, lite bra vin, tobak, en bekväm fällstol och smyckat den med Kanadas vackra röda lönnlöv.

Han har också lärt sig lite om hur man styr ballongen med lite fysisk ansträngning. Senaste veckorna har han också försökt räkna ut en bra rutt mellan luftströmmarna för att ta sig ut till neutralt vatten och gärna hem till Kanada om det skulle behövas. Enda problemet är att vägen hem med luftströmmar går rakt över japan och där saknas en god matkultur.



Speltips:

- Stänka och torka svett
- Skryt hejdlöst
- Var stolt över att vara från Kanada