

# Processen

## **Inledning, förklaring, avslutning och hela scenariot**

Processen är ett enmansscenario i Judge Dreddmiljö som spelas inför publik. Spelaren ges tillgång till karaktären en halvtimme eller så i förväg och kan på detta sätt förbereda sig. Karaktären, som är på några få sidor är komplex och ger utrymme för många tolkningar. Karaktärens bakgrund är utformad som ett pussel där varje spelare själv har chans att pussla fram sitt eget slutmotiv.

Själva scenariot består av spelaren monolog framför spegeln. En rimlig speltid är cirka 5 minuter. Om flera spelare spelar scenariot i rad bör de inte tillåtas titta på varandras tolkningar. Söker man tävlingsmoment kan en publik se flera på varandra följande tolkningar och därifrån välja en favorit. Mycket nöje!

## **Karaktären**

Skriv ut eller kopiera. Dela ut till spelarna. Karaktären förutsätter viss kännedom med serien Judge Dredd eller åtminstone den värld där handlingen utspelar sig. Saknas den får man helt enkelt improvisera dess då mera...

### **Judge Hesekiel Kilpatrik Janus**

#### **Bakgrund**

Judge Janus föddes i en liten lägenhet i John Wayneblock, ett av Mega City 1 många gigantiska lägenhetsblock. Hans mor, Mary Elisabeth Janus uppfostrade honom ensam från tidig ålder då Janus far - Elvis Rudyard Janus – dog i tjänsten som Judge.

Janus minns sin barndom som ganska fattig men harmonisk – en kärnfamilj i miniatyr. Då modern ensam försörjde lilla Hesekiel och tillbringade mycket tid på sitt arbete tvingades han långa perioder klara sig själv, något han inte hade några problem med då vinden på hyreshuset var full av gamla arton- och nittonhundratalsböcker samt gamla vinylskarmed konstiga (men spännande) konvolut. Mary Elisabeth var dock alltid väldigt mån om sin son och såg till att han hade allt han kunde behöva under hennes frånvaro. De kvällarna hon inte arbetade brukade hon sitta inne i hans lilla rum och berätta många fantastiska äventyr som fadern råkat ut för i sitt jobb som laguppdräthållare. Äventyr som var så otroliga att Hesekiel aldrig trott dem om han inte vetat att de handlade om hans far. När modern lämnade Janus Jr. i sin säng brukade han länge ligga och tänka på de historier hon berättat, och redan då hade han bestämt sig för att bli som sin far – en rättmätig och modig korsfarare mot brottslighet och orättvisor. Sådana kvällar och nätter brukade Hesekiel i sin drömmar se bilden av en bredbent och bister Judge som stod lutad över honom, och trots att han inte hade något minne av Elvis visste han i sitt hjärta att det var en bild av fadern, som någonstans från djupet av hans minne dykt upp för att vaka över honom.

En annan anledning till att Janus bestämde sig för att bli Judge var att han under sin barndom kom i kontakt med andra pojkar, som inte hade det så bra som han själv utan behandlades illa av sina föräldrar. En av dessa var Lucas Young – ironiskt nog kallade "Lucky". Lucky var Janus allra bästa vän och dom umgicks så gott som dagligen under hela barndomen. I Hesekiels ögon kunde ingen i hela världen ha det värre än Lucky. Hans mor, som ensam tog hand om honom, var en Umtyberoende prostituerad som för det mesta totalt ignorerade sin son, utom när hon av olika petitessartade anledningar misshandlade honom. Fadern var sedan länge satt på Devils Island, stadens ökända fängelse, för Umtylangning. Lägenheten Lucky bodde i var en svinstia av stora mått då "städning" inte fanns i moderns ögon. Av denna anledning vistades pojkarna oftast hemma hos Janus där det alltid var rent och skinande. Dock skämdes Janus så över sin smutsiga och blåmärksprydd vän att han aldrig lät modern träffa honom.

Skoltiden tillbringade Janus nästan uteslutande i avskildhet tillsammans med Lucky, då de andra barnen i skolan retade hans kamrat för dennes smutsiga och slitna kläder och lite konstiga beteende. Många gånger var de gånger då

han stolt försvarade Lucky mot de andra barnens slag och sparkar, och i hemlighet såg han sig själv som en Judge i de ögonblicken.

Efter avslutad skolgång med rätt magra betyg (på grund av all tid han lade ner på att trösta och försvara Lucky) sökte Janus till lagakademin. Trots låga betyg och ganska klen fysik lyckades han, mest på grund av sin okuvliga vilja att bli en Judge, klara akademin extremt hårda antagningskrav och började sin rigorösa träning. Träningen, som i princip pågick alla dygnets timmar krävde Janus hela uppmärksamhet och ganska snart tappade han kontakt med Lucky, och den olycklige kamraten bleknade gradvis bort ur hans medvetande.

Janus mor – Mary Elisabeth – avled samma dag som Janus började på akademien. I en tragiskt och onödigt olycka trillade hon ut från John Wayneblockets tvåhundraotiofjärde våning, när hon i sin städdiver försökte rengöra fönstrets utsida. Janus sörjde innerligt sin mor och behöll hennes helgonliknande bild framför ögonen under akademins värsta provningar.

Utbildningen blev nästan lika äventyrlig som någon av moderns historier. Under det första året avslöjades det att någon av de sexton nyintagna kadetterna var djupt korrumberad. Ett godsmagasin för beslagtagna varor som de tränande kadetterna ansvarade för plundrades på stora mängder Umty och ett meningslöst sprängattentat förstörde den del av "Hall of Heroes" där alla döda Judges namn förts upp för att äras. Ett terrordåd som väckte bestörtning då det gjordes vid en tidpunkt då endast kadetter hade tillgång till lokalen. Dessutom framkom det att viktiga register hade blivit manipulerade och förändrade under utbildningens gång.

Tanken på en orättfärdig Judge fyllde Janus med en helig vrede och han tillhörde de som mest nitiskt deltog i jakten på den ansvarige uslingen. I slutändan var det också Hesekiel Kilpatrick Janus som avslöjade den neslige förrädaren. Den skyldige visade sig, till allas förvåning, (till och med Janus) vara en harmoniskt och mycket ambitiös Judgekadett som nyligen börjat visa tecken på utvecklandet av PSI-färdigheter. Olyckligtvis fick lagen aldrig någon chans att ha sin gång då Janus, i självförsvar, tvingades skjuta ner sin vän när gått upp till dennes kammare för att konfrontera honom med de bevis Janus samlat. Bevismaterialet var dock digert och då även Umty och sprängämnen hittades i rummet, ansågs saken vara utagerad.

Episoden mynnade ut i den första av Janus tolv tapperhetsmedaljer. Det var dock en medalj med bitter eftersmak. Tanken på att skjuta ner en kamrat, om än en korrumberad sådan, överträffades endast i vidrighet av själva tanken på en lagvidrig Judge. I slutändan utexaminerades Janus, som då hade hunnit skaffa sig ytterligare en medalj (för att ha räddat tre andra kadeters liv i en skoningslös eldstrid) med det näst högsta betyget genom tiderna – endast överträffad av legenden Dredd själv. Ingen som kommit i kontakt med Janus var förvånad. Hans nit, uthållighet, mod och rättspatos överträffade det mesta. Utan minsta tvekan var han känd för att ge sig in i de mest hänsynslösa situationer utan någon som helst tanke på oddsen. Medkadetterna (för vänner är ett starkt uttryck då Janus alltid var en ensamvarg) viskade ibland sinsemellan att någonting drev Hesekiel Kilpatrick i en ursinnig takt mot ett förutbestämt mål, och att han bar på en undermedveten dödslängtan. Detta gjordes dock utom hörhåll från Janus då respekten för den unge Judgen var stor.

Sedan dess har Janus karriär varit lång och fortsatt lysande. Under de första åren valde han att ansluta sig till drogskvadronen och ägnade all sin energi åt att rensa upp i Umtyträsket. Vad som så att bli en oerhört lyckad insats resulterade till slut ändå i ett antiklimax då Pa och Ma Jong sprängdes till döds i vad som antagligen var en gängrelaterad uppgörelse precis som Janus och hand medjudges kartlagt organisationen och förberedde ett tillslag.

Sedan ett tag tillbaka jobbar Janus växelvis på sedlighets- och mordroteln. Under det sista året har nämligen en osedvanligt rå och skoningslös seriemördare fått härja fritt och ostört bland Mega City etts prostituerade. Kvinna efter kvinna hittas vanställd i nöjeskvarteren kring Smokeatorium. Alla uppvisar samma tecken – de har tvångsmatats med Umty tills de dött i en pöl av sina egen avföring och sina egna spyor. Antalet döda är nu så högt att de överträffar stadens mest notoriske psykopatmördare – Icepick Brown – bisarra rekort.

Då Dredd är ute på uppdrag i "den förbannade jorden" har Janus satts att leda utredningen. Trots att han jobbar dygnet runt och trots att han har en hel kader medarbetare till sin hjälp tycks mördaren, som massmedia döpt till

Umtymarodören, alltid gäcka jägarna. På något sätt tycks personen i fråga i förväg kunna förutsäga Janus och hans medhjälparens alla rörelser. Teorin om att det skulle kunna vara en mycket mäktig PSI-perp har förts fram.

Trots att utredningen tar oerhörd tid och trots att Judge Janus utarbetad förs allt närmare en mental och fysisk kollaps har han svurit att ta fast detta avskum innan han vilar igen. Till och med andra Judges bävar inför Janus dom när han väl lyckas.

#### Uppvaknandet

Kvällen är sen och ett ursinnigt skyfall, beordrat av Janus och verkställt av väderkongressens atmosfärsattelit, sköljer gatorna rena från allt orent. Kanske hindrar det också en ny prostituerad från att dö en kvalfylld död denna kväll. I det svaga ljuset från en sprakande neonskylt som gör reklam för Otto Sump's Ugly Clinic står en högre man lätt lutad mot sin lawmaster. Det är Hesekiel Kilpatrick Janus. Hans ansikte är härjat och djupa fåror täcker panna och kinder. Trots detta utstrålar han kraft och beslutsamhet då ögonen lyser med en intensiv, på gränsen till galen, glöd. Han känner att tiden är mogen. Plötsligt sprakar komradion på lawmastern till.

-Hej, Barney här! Lägenhetsbråk i Darwin D-tower.

Janus plötsligt uppflammande hopp släcks lika plötsligt som den digitaliserade rösten spottar ut sitt meddelande. Lägenhetsbråk. Snabbt gränslar han dock sin lawmaster och vrålar iväg i en uppsjö av rengnågs-skimrande kaskader. Inget brott är för stort eller för ringa för en Judge.

När Janus anländer till Darwin D-tower visar upprörda grannar snabbt upp honom till nittiosjätte våningen. Utanför en sliten och flagnande dörr trängs en grupp människor och lyssnar från skriken inifrån. Med en bestämd och hotfull gest kör han iväg asgamarna och nalkas sedan dörren. En kvinnas skrik ekar i korridoren. Janus drar sitt handeldvapen och sparkar kraftfullt in dörren. Innan den ens landar är han inne i rummet.

Synen som möter honom är fruktansvärd. Lägenheten ser ut som en stridszon och den stinker av urin och svett. I en solig soffa halvligger en naken kvinna med tovtigt hår och utsmetad make-up och värjer sig från slag. Mannen som utdelar slagen är en fet och hårig karl i fyrtioårsåldern, endast klädd i en kladdig brynja och brunfläckiga boxershorts. Han lider uppenbarligen av umtyabstinens.

Den feta mannen utdelar ett sista förödande slag mot den nu kvidande kvinnan och vänder sig sedan snabbt om med mordisk blick. En blick som snabbt förbyts i rå och naken skräck då han ser vem som står i dörren. Hela scenen fryser och tystnaden lägrar sig som en unken filt. Den evighet av stillhet som lagt sig bryts till slut av någon som rycker i Janus uniform samt en svag röst som viskar:

- Pappa slår mamma...

När Janus tittar ner mot sina fötter ser han ett barn i treårsåldern som sitter i en hög möjliga flingpaket. Trots att barnet är för gammalt bär det fortfarande blöjor, blöjor som inte bytts på ett par dagar. Den nakna bröstkorgen och de spinkiga armarna täck av ett invecklad mönster gamla och nya blåmärken. Ena handen håller krampaktigt fast i Janus byxa. Ansiktet är smutsigt och håret är stripigt och ovårdat.

I en evighet ser Janus sig själv speglas i barnets små rädda ögon – en bredbent och bister Judge som står lutad över honom.

Sedan hinner ursinnet ikapp och besätter honom. Minnesbilderna flödar och sköljer genom hans torterade och förvridna sinne. Kvar blir bara sanningen.

Med ett vrål som avspeglar en vrede och en sorg som går bortom förstånd snurrar han runt och ser sig själv i lägenhetens smutsiga spegel. Judge Janus!

Han lyfter ett darrande finger och pekar anklagande på sin spegelbilds bröstkorg.

-Du!

I hans hjärna frigör sig ett monster från hemlighetsmakeriets bojar och gäcker honom.

-Jag!