

Stormen Kommer



Grundidé
Ulf Sankala

Utveckling
Ulf Sankala
Thom Jönsson
Hans Andersson
Olof Johansson
Torkel Olofsson

Text
Thom Jönsson
Ulf Sankala

Visitkort
Olof Johansson

Tidningssidor
Thom Jönsson

Förord

(endast för spelledaren)

Detta äventyr bygger till stora delar på att spelarna måste vara företagsamma och agera själva för att något skall hända. Är spelarna passiva kommer äventyret att gå väldigt fort och sannolikt upplevas som tråkigt. Vi rekommenderar därför att spelarna delges den informationen innan äventyrets början så de har helt klart för sig vad som kommer att krävas av dem. De bör också ges gott om tid att fundera över hur de skall spela sina karaktärer. Förutom karaktärerna skall spelarna tilldelas sina visitkort (*sidan 14 i äventyret eller från medföljande bilaga "visitkort"*) och i slutet av äventyret finns två sidor från Corpus Cristis lokala tidning som SL skall låta spelarna läsa då detta anges.

Rollpersonerna (RP) kommer att bli syndabockar i en konspiration större än någon av dem kan föreställa sig. Med denna oövervinnliga maktapparat mot sig finns det dessvärre inga chanser att de klarar sig och överlever äventyret, men med god initiativförmåga och bra rollspelande kommer spelarna förhoppningsvis ändå att lyckas fördriva några svettiga timmar i glada vänners lag fram till det oundvikliga och bittra slutet.

Bakgrund

Det har återigen blivit dags för presidentval i USA. Allt rullar i stort sett på som vanligt med undantag för att Clinton administrationen nyligen lyckats med konststycket att få bort den gamla regeln att samma person endast kan inneha presidentämbetet i två perioder. Tack vare detta står nu Bill Clinton redo att bli vald ännu en gång om inte den nye utmanaren John Costello kniper platsen mitt framför näsan på honom. Costellos väljare består till största delen av invandrare och går alla dessa ut och röstar i det kommande valet kommer Costello sannolikt att vinna över Clinton med bred marginal. Åtminstone

om man får tro de så kallade experterna på området.

En person som väldigt gärna skulle vilja se Bill Clinton vald igen är hans fru, Hillary Clinton. Hon har i största hemlighet inlett en operation med målet att hennes man återigen skall bli vald men med henne själv som den egentlige maktinnehavaren. När hon läste i tidningarna om RPs experimenterande med att återuppväcka döda blev hon först äcklad, men senare insåg hon vilka möjligheter detta öppnade för henne. Genom sin personliga säkerhetsstyrka lyckades hon lägga händerna på allt material som beslagtogs från RPs laboratorier och överlämna detta till ett antal forskare hon visste var henne trogna. Efter att dessa analyserat materialet insåg de att RP var något stort på spåren och att det faktiskt fanns en möjlighet att det tillsynes omöjliga experimentet skulle lyckas. Materialet verkade dock inte komplett och man misstänkte att William och kanske även de övriga hade betydligt mer kunskap i ämnet än de skrivit ner på de dokument man nu försökte analysera. Hillary förstod att hennes planer endast skulle kunna sättas i verket om RP fick återuppta sin forskning och vidtog snabbt lämpliga åtgärder.

Pengarna fick RP genom en stor narkotika affär som en av Marks gamla kollegor tipsade om och lokalen var ett tomt hamnmagasin som Mark fick kännedom om från en av sina gamla kontakter. I själva verket låg naturligtvis Hillary bakom båda dessa tips.

Innan RP hann återuppta sin forskning i magasinet installerade Hillarys män ett stort antal dolda kameror och mikrofoner i byggnaden. Med hjälp av de beslagtagna dokumenten och genom att följa RPs fortsatta experiment lyckades Hillarys forskarlag tillslut väcka en människokropp från det döda. Till Hillarys glädje visade det sig också precis som man misstänkt att det nu levande försöksobjektet saknade egen vilja och utan protester följde de

instruktioner den tilldelades. Det var nu dags för Hillary att övergå till nästa steg i sin plan. Det finns nämligen ännu ett användningsområde för RP. De skall mörda Bill Clinton.

När Bill blir nedskjuten tänker Hillary snabbt låta föra honom till sitt hemliga laboratorium med ambulans och återuppväcka honom. Lite senare kan de offentliggöra den makalösa återhämtningen och Bill kommer naturligtvis efter det fasansfulla attentatet att lägga beslag på presidentposten med ett stort antal sympatiröster. Återuppväckt och därmed helt utan egen vilja kommer sedan Bill att kunna styras av Hillary.

RP är de perfekta syndabockarna. Deras minst sagt dåliga rykte kommer att göra dem till trovärdiga mördare och eftersom de efter mordförsöket har skjutit varandra kommer fallet att anses avslutat. Hillary har vunnit.

Hjärntvätt

Planen för lönnmordet är snillrikt komplicerad. RP råkar ut för en bilolycka eller liknande när någon dag gått i äventyret. Då de är som mest omtumlade stormar några av Hillarys män fram och söver dem med hjälp av en speciell spray. De förs sedan bort och utsätts för några dagars hypnos och hjärntvätt där de får ett kommando inplanterat som aktiveras när någon säger ”Stormen kommer”. När detta sker kommer RP att förvandlas till viljelösa robotar. *Spelarna skall nu tilldelas lapparna under rubriken*

Repetition (sidan 12). *Samla in lapparna då spelarna läst dem färdigt.* Små GPS sändare opereras också in i deras kroppar under perioden av hjärntvätt.

När händelsen är över sövs de återigen med spray och en tid senare vaknar de upp på sjukhuset i Corpus Christi. En läkare vid namn Dr Northam berättar för dem att de ett dygn tidigare hittades medvetslösa i ett dike några kilometer söder om staden och därför fördes till sjukhuset. Om de ställer frågor om sina sista minnen innan

bortförandet spelar Northam ovetande. De har fått ganska starka smärtstillande medel och dessa kan ibland medföra obehagliga drömmar. Om de läser tidningen (sidan 18) som ligger på ett av sängborden eller på annat sätt uppmärksammar det nuvarande datumet upptäcker de att flera dagar saknas för dem. Skulle de vid ett senare tillfälle återvända till sjukhuset efter att ha lämnat detta har ingen i byggnaden hört talas om Dr Northam och avdelningen de legat på har varit under ombyggnad i två månader och alltså inte i bruk under den tiden.

Inledning

Äventyret startar den 21/12 -99 i RPs hamnmagasin i Corpus Cristi efter ett försök att återuppliva en död medelålders uteliggare. Försöket visade sig vara lyckat i några sekunder men efter två rosslande andetag slutade kroppen återigen att visa några livstecken.

RP bör under denna dag erbjudas att köpa den första av de två tidningssidorna (sidan 17).

Händelser

Här är några förslag på händelser att servera spelarna om de har svårt att själva hitta på något:

Nicks foto ringer upp Robert och berättar att hans bilder är framkallade. Vad som finns på dessa bilder vet förhoppningsvis Robert själv. Kanske blir det läge för lite utpressning?

Gonzales kontaktar Mark och vill att han och hans vänner skall kapa en lastbil fylld med knark. Så snart lastbilen har passerat Gonzales tullstation vid mexikanska gränsen tänker denne stänga av trafiken och genomföra extra noggranna kontroller på de bakomvarande fordonen. Detta ger RP en rejäl lucka att i lugn och ro kapa knarktransporten någonstans mellan Mexiko och Corpus Christi för att sedan köra den vidare till mötesplatsen som är en liten båthamn 2 mil söder om Corpus

Christi. Naturligtvis tjänar de en rejäl summa pengar om de utför uppdraget.

Restorante Italiano är egentligen ett maffiatillhåll. Dino kontaktar John och vill att han och hans vänner skall bryta sig in i en radiobutik och slå sönder så mycket som möjligt i affären eftersom ägaren vägrat att betala för Dinos beskyddarverksamhet. RP får naturligtvis ta vad de vill ha ur butiken bara de slår sönder resten.

Övrig spelledarinformation

Om RP dödar någon person du anser vara viktig för äventyret kan du låta Hillarys forskarlag återuppväcka personen i fråga och låta dem se denne på TV någon dag senare, tillsynes frisk som en nötkärna.

Någon av RPs kontakter kan upplysa dem om att John Castello leder opinionsundersökningarna. Om det vill sig väl så kan RP tro att det är honom de skall skjuta.

Om RP sitter och trycker för länge i sitt magasin så kan polisen göra en rutininspektion. Kanske söker de efter en försvunnen person och vill att RP ska titta på några fotografier.

Om RP röntgar sina kroppar så hittar de en liten sändare inopererad i nacken. Dessa går naturligtvis att operera ut av en skicklig läkare. Sändarna går dock inte att spåra till någon tillverkare eller organisation. De kan vid en noggrann undersökning av hamnmagasinet även hitta de dolda kamerorna och mikrofonerna. Ingenting av detta kommer dessvärre att leda till att Hillarys agenter tappar uppsikten över RP.

Om RP misstänker att de råkat ut för hypnos eller hjärntvätt och anlitar en hypnotisör för att undersöka saken blir detta en otrevlig överraskning för den utvalde. Hypnotisören möter en avancerad blockering som gör att denne börjar yra och vrida sig i kramper. Om inte RP

avbryter hypnosen kommer hypnotisören att avlida inom ett par minuter.

Spelarna kan resa omkring förhållandevis fritt men om de försöker fly för långt eller på annat sätt har för avsikt att hålla sig långt från Dallas vid Clintons besök kommer de att stoppas av Hillarys män. De kommer på något sätt att sövas och när de vaknar upp befinner de sig i sitt hamnmagasin.

Om RP på något sätt ställer till det för sig så att de riskerar att dö kommer Hillarys män att ingripa och försöka rädda dem ur situationen för att sedan omedelbart försvinna lika snabbt som de kom.

Slutet

När det är dags att avsluta äventyret (31/12 –99) upprepas händelserna under rubriken **Repetition** med skillnaden att vapnen nu är laddade och Bill Clinton och RP dör.

Lite senare vaknar de upp i vad som liknar en sjuksal. Deras kroppar känns stela och de har svårt att tänka. En bit ifrån dem står Hillary och suger på en cigarr och bredvid henne sitter Bill nedsjunken i en stol med tom och dimmig blick. Hon flinar åt dem och förklarar att hon bara ville få en chans att tacka dem för all hjälp innan de återigen skall få träda in i dödsriket.

John Walter

Tidigare var du kriminalpolis i Washington. Det var på den tiden du hade ett bra jobb som du trivdes med. Det var tämligen fritt och en flexibel person som du kunde tjäna en ganska gedigen slant på tjänster och gentjänster hos din klientel. Det var inte bara pengarna som gjorde det till ett bra arbete. Det gav dig också möjlighet att visa vad som krävs för att få ordning och reda, när du fick knäcka någon liten skitstövel som inte gjort rätt för sig. Men ett sånt liv väcker ont blod hos ledningen, särskilt om man inte delar med sig.

Det var dock din hobby som gjorde att du till sist föll. Du tillsammans med dina vänner Robert, William och Mark som du lärde känna i en loge ni alla var med i, Logen Jolly Moose Club. Ett trevligt ställe där inga kvinnor får visa sig, dit man kan gå och dra några järn i lugn och ro. Det var där ni började diskutera Williams teorier. Det väckte ert starka intresse, tanken på att kunna väcka upp en person som avlidit. Tack vare Robert som lyckats samla ihop enorma summor med pengar genom utpressning kunde ni bygga upp ett laboratorium där ni utfört era experiment. Du visste alltid var det fanns lämpliga försöksobjekt i olika knarkkvartar och bårhus som ni kunde använda och som inte skulle saknas. William med sina kunskaper om den mänskliga anatomin utförde operationerna. Mark ordnade så att all utrustning gled förbi alla kontroller. Dessutom kunde han bistå med en uppsjö av de mediciner som behövdes. Ni var nära att lyckas mot slutet men det var då ni plötsligt åkte dit.

En dag när du varit ute på din lilla runda för att samla ihop veckans mutor, var det inte de vanliga personerna som mötte dig. Där stod istället Linton, ditt befäl och hans överordnade och i sina händer hade de bilder som totalt avslöjade dig och dina sidoinkomster. De sa att om det bara varit pengarna så kunde de ha gett dig en tidig

pension men med allt som kommit fram så måste de krossa dig fullständigt. De höll sina ord. Ditt fall blev hårt och skoningslöst, alla tidningar visade upp dig och dina vänner på första sidan med feta rubriker. Ni fick era privatliv så grundligt undersökta att allt ni någonsin gjort hängdes ut för allmän beskådan. Till och med Presidenten uttalade sin avsky mot vad ni gjort. Detta i sin tur fick alla era vänner att vända er ryggen, ingen ville veta av er utom din kollega Harry. Han var med på dina små sidoaffärer men visste inget om det andra. Han blev chockad när han fick höra om det men tog inte avstånd från dig. Det gick så långt att alla visste vilka ni var och vad ni gjort.

När du blev sparkad från din arbetsplats tog du det inte så hårt. Du kände dig säker på att med dina meriter så skulle du snabbt få ett nytt jobb. Men dina motståndare hade varit effektiva. Vart du än ringde så var svaret detsamma. Vi har hört talas om dig, vi kanske får återkomma senare. Men ingen hörde av sig och tillslut förstod du att det var slut med dig och din karriär. Du drabbades av en depression. Allt förlorade sitt värde och du tappade greppet. Det som trots allt höll dig uppe var dina vänner Robert, William och Mark.

Det har gått några år sedan allt det där hände. Du livnärde dig på att samla tomburkar och på att ta alla ströjobb som du kunde få. Vändningen kom en dag när en kompis till Mark tog kontakt och tipsade om en stor knarkuppgörelse. Han gjorde det i hopp om att ni skulle kunna framstå som hjältar och att det skulle hjälpa er tillbaka. Men istället för att kliva in i hjälterollen såg ni en chans att skaffa snabba pengar. Du kunde enkelt få tag i de vapen ni behövde och ni gjorde en plan, lika iskall som våldsamt. Det blev en fullständig succé. Med pengarna började ni bygga ett nytt laboratorium i ett hamnmagasin i staden Corpus Cristi. Sakta men säkert började ni återuppta era gamla roller. Robert började ”samla” in pengar som förut men inte på samma nivåer. Mark

utnyttjade sina kontakter vid den mexikanska tullen. Du körde runt och ordnade med experimentmaterial och William ordnade allt i labbet.

Det börjar se lovande ut. Ert senaste försök var lyckat i en kort sekund. Hjärtat i kroppen slog ett slag för att sedan bli stilla igen. Ni är säkra på att nästa gång kommer det att lyckas. Du vill som de andra få upprättelse men du har också en privat ide om hur du skulle kunna använda en återuppväckt person. Tänk att kommendera ett gäng före detta dödingar som åker runt och tar hand om insamlingen av mutor. Inte nog med att de tar hand om det tråkiga jobbet, dessutom tjänar de som ett levande bevis på vad som händer om man inte betalar.

Robert Rockford

En gång åtnjöt du diplomatstatus i ett antal europeiska länder. Ambassadörslivet passade dig perfekt och du trivdes som lobbyist i de fina salongerna. Du rörde dig i de finaste kretsarna och var uppskattad och accepterad.

Med detta följde vissa privilegier som du inte var sen att utnyttja. Det började komma inbjudningar till lite mer privata tillställningar som skulle visa sig vara av det mer utlevelsefulla slaget. Din förvåning över de mer fantasifulla inslagen gick snart över och du deltog med din vanliga frenesi. Inbjudningarna fortsatte komma och du gick alltid dit och ofta tog du med en liten behändig kamera. Bilderna du tog blev till en verklig guldgruva. Pengarna som började trilla in genom din utpressning gick till din hobby som du hade tillsammans med dina vänner John, William och Mark. Du kände dem från den loge som ni alla var med i. Logen Jolly Moose Club är en herrklubb dit man kan gå och dra några järn i lugn och ro och det var där ni började diskutera Williams teorier. Det väckte hos er alla ett starkt intresse för att kunna väcka upp en person som avlidit. Tack vare John fick ni kroppar att använda. Han visste alltid var det fanns lämpliga försöksobjekt som ni kunde använda och som inte skulle saknas. Mark ordnade så att all utrustning gled förbi alla kontroller. Dessutom kunde han bistå med en uppsjö av mediciner och droger som behövdes.

William med sina kunskaper om den mänskliga anatomin utförde operationerna. Tack vare bilderna kunde du ordna fina politiska kontakter och skapa dig ett nätverk som var avundsvärt. Lite för avundsvärt skulle det visa sig. Men det var först när någon kom på vart pengarna gick som dina offer började reagera. Den inre kärnan av maktkretsen som du fotat började kartlägga dig och ditt leverne. En privatdetektiv lyckades nosa reda på vart du och dina vänner utförde era experiment. De sände en av sina egna kvinnliga agenter för att förföra dig och hon lyckades lura ur dig vart du förvarade negativerna.

I samma stund som negativerna försvunnit ur dina händer blev du inkallad till ambassadörschefen Ben. När du klev in i rummet stod där istället dina högsta chefer och i sina händer hade de bilder som totalt avslöjade dig och dina sidoinkomster. De sa att om det bara varit pengarna så kunde de gett dig en tidig pension men med allt som kommit fram så måste de krossa dig fullständigt. De höll sina ord. Ditt fall blev hårt och skoningslöst, alla tidningar visade upp dig och dina vänner på första sidan med feta rubriker. Ni fick era privatliv så grundligt undersökta att allt ni någonsin gjort hängdes ut för allmän beskådan. Till och med Presidenten uttalade sin avsky mot vad ni gjort. Detta i sin tur fick alla era vänner att vända er ryggen och ingen ville veta av er. Det gick så långt att alla visste vilka ni var och vad ni gjort. Den enda som inte tog avstånd från dig var din väninna Lisa, en ung tjej som precis börjat sin diplomatkarriär. Av en slump kom hon på dina utpressningsplaner men hon anmälde dig inte utan ville istället få sin del av kakan. Det visade sig att hon var en oerhörd tillgång med sin flexibla moral vad det gällde pengar. Hon blev lite chockad när det kom ut vad du gjort men hon har inte sagt något till pressen.

När du blev sparkad från din arbetsplats tog du det inte så hårt. Du kände dig säker på att med dina meriter så skulle du snabbt få ett nytt jobb. Men dina motståndare hade varit effektiva. Vart du än ringde så var svaret detsamma. Vi har hört talas om dig, vi kanske får återkomma senare. Men ingen hörde av sig och tillslut förstod du att det var slut med dig och din karriär. Du drabbades av en depression. Allt förlorade sitt värde och du tappade greppet. Det som trots allt höll dig uppe var dina vänner John, William och Mark.

Det har gått några år sedan allt det där hände. Du livnärde dig på att samla tomburkar och på att ta alla ströjobb som du kunde få. Vändningen kom en dag när en kompis till Mark tog kontakt och tipsade om en stor knarkuppställning. Han gjorde det i hopp om att ni skulle kunna framstå som hjältar och att det skulle hjälpa er tillbaka. Men istället för att kliva in i

hjärterollen såg ni en chans att sno åt er snabba pengar. John lyckades få tag på vapen och ni gjorde en plan, lika iskall som våldsam. Det blev en fullständig succé. Med pengarna började ni bygga ett nytt laboratorium i ett hamnmagasin i staden Corpus Cristi. Sakta men säkert började ni återuppta era gamla roller. Du började "samla" in pengar som förut men inte på samma nivåer. Mark utnyttjade sina kontakter vid den mexikanska tullen. John körde runt och ordnade med experimentmaterial och William ordnade allt i labbet.

Det börjar se lovande ut. Ert senaste försök var lyckat i en kort sekund. Hjärtat i kroppen slog ett slag för att sedan bli stilla igen. Men ni är säkra på att nästa gång kommer det att lyckas. Du vill verkligen lyckas med det här. Tänk att få dina gamla chefer att krypa till korset och erkänna att de hade fel. Sen skulle det inte vara fel om någon av dem bet i gräset och att du återupplivade denne och gjorde honom till din personliga slav.

William Hunter

En gång var du en framstående neurologikirurg och forskare inom cell och molekylärbiologi. Dina tjänster var eftersökta i hela landet, till och med ute i Europa var ditt namn hedrat. Dina vänner och arbetskamrater tyckte att din humor ibland var lite svart och morbida men med ditt jobb var det i det närmaste nödvändigt. En dag i labbet så råkade du ta med fel cellprover i dina experiment. Det var döda celler men du genomförde dina prov ändå. När alla värden började visa fel kollade du igenom allt och upptäckte ditt misstag. Du tänkte först slänga allt och börja om men något fick dig att undersöka cellproverna. Din upptäckt förstummade dig, de var levande. På något sätt hade du lyckats väcka upp döda celler. Du började i tysthet experimentera med en del organ. Det stod snart klart för dig att det rent teoretiskt skulle vara möjligt att återuppväcka någon som dött.

Du började diskutera det med dina närmaste vänner John, Robert och Mark som du lärde känna i en loge ni alla var med i. Logen Jolly Moose Club är en herrklubb dit man kan gå och dra några järn i lugn och ro och det var där ni började diskutera dina teorier. Alla tyckte att det lät intressant och de undrade vad de kunde bistå med. Tack vare John fick ni kroppar att använda. Han lyckade på något sätt få tag på de döda kroppar som behövdes för experimenten. Robert hade ordnat ett fint kontaktnät som diplomat ute i Europa så han ordnade finansieringen. Mark ordnade så att den utrustning som behövdes kom fram till er utan problem. Dessutom kunde han bistå med de ovanliga mediciner som behövdes.

Dina små experiment sågs inte med blida ögon av dina läkarkollegor. En dag blev du inkallad till din överläkare David. När du kom in i hans rum satt hela sjukhusledningen där. De sa att om det bara varit ren forskning så kunde de gett dig en tidig pension men med allt som kommit fram så måste de krossa dig fullständigt. De höll sina ord. Ditt fall blev hårt och skoningslöst, alla tidningar visade upp dig och dina vänner på första sidan med feta rubriker. Ni fick era privatliv så grundligt undersökta att allt ni någonsin gjort hängdes ut för allmän beskådan. Till och med Presidenten uttalade sin avsky mot vad ni gjort. Detta i sin tur fick alla era vänner att vända er ryggen och ingen ville veta av er. Det gick så långt att alla visste vilka ni var och vad ni gjort. Du fick öknamnet Frankenstein av tidningarna. När du slutligen blev sparkad från din arbetsplats tog du det inte så hårt. Du kände dig säker på att med dina meriter skulle du snabbt få ett nytt jobb. Men dina motståndare hade varit effektiva. Vart du än ringde så var svaret detsamma. Vi har hört talas om dig, vi kanske får återkomma senare. Men ingen hörde av sig och tillslut förstod du att det var slut med dig och din karriär. Du drabbades av en depression. Allt förlorade sitt värde och du tappade greppet. Det som trots allt höll dig uppe var dina vänner John, Robert och Mark.

Det har gått några år sedan allt det där hände. Du livnärde dig på att samla tomburkar och på att ta alla ströjobb som du kunde få. Vändningen kom en dag när en kompis till Mark tog kontakt och tipsade om en stor knarkuppgörelse. Han gjorde det i hopp om att ni skulle kunna framstå som hjältar och att det skulle hjälpa er tillbaka. Det blev en fullständig succé. Ni blev inte hjältar, men istället lyckades ni få tag på en massa pengar. Med pengarna började ni bygga ett nytt laboratorium i ett hamnmagasin i Corpus Cristi. Sakta men säkert började ni återuppta era gamla roller. Robert började ordna pengar som förut. Mark såg till att ni fick de mediciner och den utrustning som behövdes. John ordnade med experimentmaterial och du skötte allt i labbet.

Det börjar se lovande ut. Ert senaste försök var lyckat i en kort sekund. Hjärtat i kroppen slog ett slag för att sedan bli stilla igen. Men ni är säkra på att nästa gång kommer det att lyckas. Du kan utan problem se dig själv ta emot nobelpriset ur den svenske konungens hand.

Mark Norton

En gång var du en tullare. Du jobbade snabbt upp dig i graderna för det visade sig att du var väldigt bra på att hitta gömda smuggelgods. Du kände oftast på dig när det var någon som hade använt en dubbelbotten eller om det var något misstänkt med någon låda. Du trivdes med ditt jobb och var omtyckt av dina arbetskamrater. Sen fanns det flera fina bonusar med jobbet som inte stod i anställningskontraktet. Visiteringen med den lilla handsken gav dig alltid rysningar efter ryggraden, det var väl den där mixen av latex och vaselin och skrällen i ögonen på den som skulle visiteras. Förutom det så visade det sig att det kunde vara riktigt lukrativt att beslagta droger av alla de slag. Dels så fick din kropp sin beskärda del av stimulanstia, dels så kunde det säljas. Ett av dina finaste tricks var att sälja ett stort lager kokain till någon storförsäljare utomlands och när affären var i lås så tipsade du tullen anonymt om att det skulle komma in ett stort lager kokain. På så vis fick du inte bara pengarna utan du fick även tillbaka kokainet. För att ingen skulle misstänka att det försvann narkotika från lagret så brukade du byta ut de påsar som skulle förstöras. Du började jobba ihop lite med Gonzales, en kollega vid den mexikanska tullen. Det visade sig snabbt att ni kom bra överens. Vid sidan om detta hade du din hobby tillsammans med Robert, William och John som du lärt känna i en loge ni alla var med i. Logen Jolly Moose Club är en herrklubb dit man kan gå och dra några järn i lugn och ro och det var där ni först började diskutera Williams teorier. Det väckte hos er alla ett starkt intresse för att kunna väcka upp en person som avlidit. Tack vare Robert som lyckats samla ihop enorma summor pengar genom utpressning kunde ni bygga upp ett laboratorium där ni utfört era experiment. John visste alltid var det fanns lämpliga försöksobjekt som ni kunde använda och som inte skulle saknas. William med sina kunskaper om den mänskliga anatomin utförde operationerna. Du ordnade så att all utrustning gled förbi alla kontroller. Dessutom kunde du bistå med de ovanliga medicinerna som behövdes. Allt flöt på lugnt och fint men några av dina högre befäl som ovetandes om dina små affärer började göra samma sak dig märkte att något inte stod rätt till började snoka runt. De kom på vad du höll på med. De hade först tänkt sätta dig i en svår sits för att kunna utnyttja dig. Men när de fick nys om vad du och dina vänner höll på med blev du en dag inkallad till din chef Gregorys kontor. När du klev in i rummet stod dina högsta chefer där och i sina händer hade de bilder som totalt avslöjade dig och dina sidoinkomster. De sa att om det bara varit pengarna så kunde de gett dig en tidig pension men med allt som kommit fram så måste de krossa dig fullständigt. De höll sina ord. Ditt fall blev hårt och skoningslöst och alla tidningar visade upp dig och dina vänner på första sidan med feta rubriker. Ni fick era privatliv så grundligt undersökta att allt ni någonsin gjort hängdes ut för allmän beskådan. Till och med Presidenten uttalade sin avsky mot vad ni gjort. Detta i sin tur fick alla era vänner att vända er ryggen och ingen ville veta av er. Det gick så långt att alla visste vilka ni var och vad ni gjort. När du blev sparkad från din arbetsplats tog du det inte så hårt. Du kände dig säker på att med dina meriter så skulle du snabbt få ett nytt jobb. Men dina motståndare hade varit effektiva. Vart du än ringde så var svaret detsamma. Vi har hört talas om dig, vi kanske får återkomma senare. Men ingen hörde av sig och tillslut förstod du att det var slut med dig och din karriär. När till och med din familj helt tog avstånd från dig drabbades du av en depression. Allt förlorade sitt värde och du tappade greppet. Det som trots allt höll dig uppe var dina vänner Robert, William och John, som du mer och mer kommit att betrakta som din nya familj. Det har gått några år sedan allt det där hände. Du livnärde dig på att samla tomburkar och på att ta alla ströjobb som du kunde få. Vändningen kom en dag när Gonzales tog kontakt och tipsade om en stor knarkuppköp. Han gjorde det i hopp om att ni skulle kunna framstå som hjältar och att det skulle hjälpa er tillbaka. Men istället för att kliva in i hjälterollen såg ni en chans att sno åt er snabba pengar. John lyckades få tag på vapen och ni gjorde en plan, lika

iskall som våldsam. Det blev en fullständig succé. Med pengarna började ni bygga ett nytt laboratorium i ett hamnmagasin i Corpus Cristi som du hört att ingen använde. Sakta men säkert började ni återuppta era gamla roller. Robert började ”samla” in pengar som förut men inte på samma nivåer. Du utnyttjade dina kontakter vid den mexikanska tullen. John körde runt och ordnade med experimentmaterial och William ordnade allt i labbet. Ni är tillsammans igen och nu är det bara ni. Den här gången skall ingen spräcka din ”familj”. Det börjar se lovande ut. Ert senaste försök var lyckat i en kort sekund. Hjärtat i kroppen slog ett slag för att sedan bli stilla igen. Men ni är säkra på att nästa gång kommer det att lyckas. Du vill verkligen få visa den värld som vände er ryggen, vad ni tillsammans verkligen kan åstadkomma. Att kunna väcka döda till liv, det kommer bokstavligen att göra dig och dina vänner odödliga.

Repetition

John

Du vaknar i ett vitt rum, endast några britsar finns i rummet. Du ser att dina vänner ligger i dessa. De verkar också just vakna till. Du hör en dörr öppnas och någon säga orden ”Stormen kommer”. Du känner hur din kropp börjar röra sig utan att du kan kontrollera den. Du går ut ur rummet och in i en skåpbil utanför. Bildörren stängs, när den öppnas igen ser du en dörr till ett höghus. Du går ur bilen och in i huset, upp för flera trappor för att sedan gå in i en lägenhet. Du går mot en soffa och lyfter upp några av sittkuddarna. Där ligger en svart väska med kombinationslås. Utan tvekan börjar dina fingrar ställa in den rätta kombinationen. Väskan öppnas och i den ligger det ett nedmonterat gevär med tillhörande kikarsikte och stativ. Med vana händer sätter du snabbt ihop det. Du går fram till fönstret och ser en folksamling som kommer gående på gatan. Du tar snabbt sikte på en man mitt i klungan och trycker av. Men istället för en smäll klickar geväret bara till. Du står kvar en kort stund och släpper sedan geväret på golvet. Du går ut ur lägenheten och ner till skåpbilen som står utanför huset.

Robert

Du vaknar i ett vitt rum, någon stönar till svagt strax intill. Du hinner märka att det hänger tre lysrörslampor i taket innan du hör en dörr öppnas och någon säga orden ”Stormen kommer”. Du känner hur din kropp börjar röra sig utan att du kan kontrollera den. Du går ut ur rummet och in i en skåpbil utanför. Bildörren stängs, när den öppnas igen ser du en dörr till ett höghus. Du går ur bilen och in i huset, upp för flera trappor för att sedan gå in i en lägenhet. Du går mot en soffa och lyfter upp några av sittkuddarna. Där ligger en svart väska med kombinationslås. Utan tvekan börjar dina fingrar ställa in den rätta kombinationen. Väskan öppnas och i den ligger det ett nedmonterat gevär med tillhörande kikarsikte och stativ. Med vana händer sätter du snabbt ihop det. Du går fram till fönstret och ser tvärs över gatan mot huset mittemot. I ett av fönstren ser du John stå med ett gevär i handen. När du ser att han gör sig redo att skjuta mot något tar du sikte på honom. Genom kikarsiktet ser du hur hans finger kramar avtryckaren och precis efter det trycker du också av. Men istället för en smäll klickar geväret bara till. Du står kvar en kort stund och släpper sedan geväret på golvet. Du går ut ur lägenheten och ner till skåpbilen som står utanför huset.

William

Du vaknar i ett vitt rum, du ligger på en obekväm brits. Du försöker lägga dig tillrätta när du hör en dörr öppnas och någon säga orden ”Stormen kommer”. Du känner hur din kropp börjar röra sig utan att du kan kontrollera den. Du går ut ur rummet och in i en skåpbil utanför. Bildörren stängs, när den öppnas igen ser du en dörr till ett höghus. Du går ur bilen och in i huset, upp för flera trappor för att sedan gå in i en lägenhet. Du går mot en soffa och lyfter upp några av sittkuddarna. Där ligger en svart väska med kombinationslås. Utan tvekan börjar dina fingrar ställa in den rätta kombinationen. Väskan öppnas och i den ligger det ett nedmonterat gevär med tillhörande kikarsikte och stativ. Med vana händer sätter du snabbt ihop det. Du går fram till fönstret och ser tvärs över gatan mot huset mittemot. I ett av fönstren ser du Robert stå med ett gevär i handen. När du ser att han gör sig redo att skjuta mot något tar du sikte på honom. Genom kikarsiktet ser du hur hans finger kramar avtryckaren och precis efter det trycker du också av. Men istället för en smäll klickar geväret bara till. Du står kvar en kort stund och släpper sedan geväret på golvet. Du går ut ur lägenheten och ner till skåpbilen som står utanför huset.

Mark

Du vaknar i ett vitt rum, du känner den bekanta lukten av sjukhus, den lite lätt inpyrda lukten av svettiga kroppar och desinfektionsmedel. Du hör en dörr öppnas och någon säga orden ”Stormen kommer”. Du känner hur din kropp börjar röra sig utan att du kan kontrollera den. Du går ut ur rummet och in i en skåpbil utanför. Bildörren stängs, när den öppnas igen ser du en dörr till ett höghus. Du går ur bilen och in i huset, upp för flera trappor för att sedan gå in i en lägenhet. Du går mot en soffa och lyfter upp några av sittkuddarna. Där ligger en svart väska med kombinationslås. Utan tvekan börjar dina fingrar ställa in den rätta kombinationen. Väskan öppnas och i den ligger det ett nedmonterat gevär med tillhörande kikarsikte och stativ och en automatpistol modell grov. Med vana händer sätter du snabbt ihop geväret. Du går fram till fönstret och ser tvärs över gatan mot huset mittemot. I ett av fönstren ser du William stå med ett gevär i handen. När du ser att han gör sig redo att skjuta mot något tar du sikte på honom. Genom kikarsiktet ser du hur hans finger kramar avtryckaren och precis efter det trycker du också av. Men istället för en smäll klickar geväret bara till. Du släpper geväret bredvid dig och går du fram till väskan. Du plockar upp pistolen och stoppar in pipan i munnen och trycker av. Men även den klickar bara till. Du släpper pistolen på golvet och går sedan ut ur lägenheten och ner till skåpbilen som står utanför huset.

Visitkort

Visitkortet skall delas ut till spelarna samtidigt som deras karaktärer. Den högra kolumnen är tänkt som ett stöd för SL så denne vet ungefär hur personerna ifråga betar sig om RP kontaktar dem.

William Hunter

Didrik von Fromstein Professor Patologi, Der Deutsche Rikshospitale Bonn +34 883 22 45 10	Mycket, mycket irriterad. Rädd om sitt eget jobb men diskuterar gärna livligt med William. Bryter kraftigt på tyska. ”Om du väcker upp döda, vilka ska jag då jobba med? Jag blir arbetslös!”
Yiang Pau, PhD Molekylärbiologiska institutionen Hong Kong Universitetssjukhus Hong Kong +86 223 431 33	Vill inte längre ha med William att göra. Även om han är nyfiken på dennes forskning vill han inte riskera sina egna anslag. ”Tyvärr kan inte hjälp dig men ring gärna och berätta om du kommer någon vart”
Bengt Merselius Professor Kirurgiska institutionen, Hjärnkirurgi Karolinska institutet Stockholm, Sverige +46 8 786 93 00	Vill inte bli hopkopplad med William. Är rädd om sina anslag. Tycker dessutom det är etiskt och moraliskt felaktigt. Vill övertyga om sin ståndpunkt eftersom han inser att William förmodligen är ett av vår tids stora genier. ”Om du kunde ändra inriktning så skulle vi nog kunna få ett Nobelpris tillsammans”
George Huberman Parapsykolog NASA Huston, Texas +33 78 21 BSA	Finns inte längre kvar på NASA. Fick under omtumlande former lämna sin anställning. Har nu egen praktik i San Antonio. Sysslar med tankeläsning, hypnos, kristaller och all övrig New age. ”Visst kan jag undersöka er och ta reda på vad dom gjort med er”

John

Harry Preston Kriminalpolis, Distrikt 4 Washington +33 34 22 86 NOW	En trogen och försiktig vän. Ställer upp med det han kan och har möjlighet till så länge det inte verkar mycket olagligt. Har tillgång till alla möjliga register. ”Vänta i 5 minuter så ska jag ringa upp från en säker telefon” ”Det ordnar jag, men du får kanske vänta ett par dagar”
Sälj och Köp Pantbanken för dig, vi har vad du behöver! Billy Bob Mainstreet 47 Ring 33 55 33 00 för direkt besked	Här går det att köpa och sälja all världens stöldgods. ”Jag har tre fruar och 14 barn att försörja, så jag måste gå med vinst”
Restorante Italiano Resturangen med det äkta italienska köket Louis de Parma Bold walk 32 99 11 234	Ett maffia tillhåll. Spelaren får själv bedöma hur insyltad han är i organisationen. ”Det fixar Dino lätt” ”Nu är du skyldig mig och min familj en tjänst”

Robert Rockford

Lisa Stegner Diplomat Utrikesdepartementet, Europa Sektionen Washington +33 34 98 98 00	En försiktig person som dock är intresserad av sidoinkomster. Är otroligt attraherad av Robert även om han skrämmer henne lite. ”Vänta i 10 minuter så ska jag ringa upp från en säker linje” ”Visst kan jag ta reda på det. Du får infon när jag kommer till Dallas för debatten. Då kan vi träffas i hemlighet precis som förr”
Black Lether Shop Allt i läder och gummi För alla smaker, i alla smaker Forth road 34 33 33 33 69	Här finns information att luska fram om nya tänkbara utpressningsoffer. Dessutom finns allt Robert kan tänkas behöva för att tillfredsställa sina egna lustar och glida in diskret i de ”rätta” kretsarna. ”På fredag skall borgmästarens brorson ha en liten tillställning i en källarlokal i Laredo St”.
Nicks Foto Din personliga fotoservice All inom foto snabbt och diskret 12 36 22 44	Här är killen som vet att ta betalt för diskretion men kan gå ned rejält i pris om han får ta några kopior till sin privat samling. ”Att titta kostar inget”
Randy Wittaker Journalist Corpus Cristi Gazette Det senaste om alla	Tveksamt om man skall kalla det han sysslar med för journalistik. Byter gärna information. ”Visar du mig din så visar jag dig mina”

Mark Norton

<p>Gonzales Sermandes Tulltjänsteman Mexikanska Tullen Matamoros Mexiko +23 88 23 13</p>	<p>Här är killen som älskar att göra affärer, speciellt om det på samma gång går att lura samhället på tullintäkter eller någon storgangster på sin profit. En man utan moral men med en speciell sorts etik. ”Jag gillar att göra affärer mig dig för du kan inte förlora något mer, och därför kan jag lita på dig”</p>
<p>Don Bessier Avdelningsmanager Teknikavdelning Utrikesdepartementet Washington +33 34 98 98 23</p>	<p>Han förstår fortfarande inte hur en så reko kille som Mark kunde bli indragen i något så konstigt och galet. Hjälper gärna till med att skaffa fram uppgifter. Ser fortfarande Mark som en mycket kompetent kollega som borde få en ny chans. ”Visst kan jag fixa det, kan du avslöja skurkarna borde du få jobbet tillbaka”</p>
<p>Nancy Brown Kommissarie Ekonomiska Roteln Interpol London +39 79 11 00 00</p>	<p>En internationell samarbetspartner som inte har riktigt klart för sig att Mark är fullständigt ut i kylan. ”Visst hade du bytt jobb eller hur var det?”</p>

Corpus Christi News


Valregeln fortsätter kritiseras

Senator Jonathan Clearwater hävdar fortfarande att presidentämbetet som längst bör besittas i två perioder av samma person.

- Det är upprörande hur Clintons egen administration lyckats genomföra en regel som gynnar honom själv inför det kommande valet.

När CCN sent i går kväll talade med Vita husets talesman försäkrade denne att frågan kommer att tas upp vid presidentens besök i Dallas den 31/12.

- Vi har naturligtvis inte ändrat ståndpunkt i denna fråga. Det amerikanska folket måste ha rätt att välja vilken president de vill och den gamla regeln att ämbetet endast får besittas i två mandatperioder var förlegad och passar inte i ett nytt årtusende. **Politik, Sidan 4**



campaign 2000

Vote for your candidate in 2000!

It is your responsibility as an American!

YOUR NEXT PRESIDENT



Hunden Bernie saknar sjukförsäkring

9-åriga Bernie riskerar att förlora sina bakben.

- Om han inte opereras inom de närmaste dagarna blir vi tvungna att amputera båda Bernies bakben. Vi kan dessvärre inte garantera att han överlever operationen p.g.a. hans medfödda hjärtfel men vi är villiga att försöka, säger överveterinär Will Stone.

Eftersom Bernie saknar en försäkring som täcker kostnaden av operationen startar CCN nu en insamling för att hjälpa Bernie tillbaka till ett värdigt fyrfota liv. **Lokalt, Sidan 17**

Fortsatt varmt väder

Det varma vädret fortsätter men vädertjänsten varnar för häftiga åskväder.

Vädret, Sidan 23

Randy's Fishshop

Fiskar du aldrig hört talas om till priser du inte trodde fanns.

Corpus Christi News

	<p>Klarar telefonautomaterna årsskiftet?</p> <p>Corpus Christis telefonautomater riskerar att haverera under nyårsnatten. Enligt experter på området klarar inte de nya automaterna övergången till år 2000. Myndigheterna beskylls nu för att ha slarvat i sin genomgång av stadens kommunikationsnät och enligt uppgifter till CCN har de ansvariga helt enkelt struntat i problemet trots att de varit medvetna om de brister som automaterna uppvisat. Reparationskostnaderna kommer nu sannolikt att bli betydligt högre än om problemet åtgärdats i tid. Lokalt, Sida 12</p>
<p>Mystiska spänningsfall i hamnområdet</p> <p>Säkerhetschefen vid hamnadministrationen har nu inlett utredningen angående de plötsliga spänningsfallen i hamnområdet. Problemen har bl.a. orsakat att ett antal datorer på hamnkontoret löpt amok vilket medfört störningar i såväl lossning som lastning av gods. Lokalt, Sidan 7</p>	
<p>Lyckat rollspelskonvent</p> <p>Ännu ett lyckat rollspelskonvent har genomförts i Corpus Christi High Schools nyrenoverade lokaler. Besökarna på konventet säger sig vara nöjda med arrangemanget och en representant för RÖ30 beskriver med ett brett leende på läpparna hur fantastiskt många bra rollspelare han fått spela under de gångna 4 dagarna. - Det var inte Feng Shui, men kul var det. Nöjen, Sidan 28</p>	<p>John Costello tar täten</p> <p>Enligt de senaste opinionsundersökningarna har John Costello nu passerat Bill Clinton och ser alltså ut att kunna bli USA:s näste president. Det är som vi tidigare förutspått de tidigare ej registrerade väljarna som kommer att hjälpa Costello över mållinjen i presidentvalet och det blir nu ytterst viktigt för Clinton att denne vinner fler väljare i den kommande debatten i Dallas om några dagar. Clintonadministrationen säger sig dock inte vara oroliga. - Man ska inte lita blint på opinionsundersökningar. Vi känner oss övertygade om att det amerikanska folket kommer att ge Bill förnyat förtroende, säger Lisa Stegner. Costello har ju mer eller mindre lurat sina väljare med tomma löften och den strategin kommer snart att slå tillbaka på honom själv. Politik, Sidan 3</p>